

## in Larochette



ook je eigen gang kunt gaan op een camping. Kamperen in het algemeen is gewoon een groot gevoel van vrijheid van leven en bewegen, je kunt doen en laten wat je wilt. Je bent niet aan tijd gebonden, het geeft je een lekker onbezorgd gevoel."

Gaat de familie Van der Vinden altijd naar Luxemburg op vakantie? Gerrit: "Ja, wel heel vaak, want je bent binnen vier



uur rijden hier. Dit is dus ook een ideale bestemming voor de korte vakanties en lange weekends in het voorjaar." En waarom is camping Birkelt de aangewezen kampeerbestemming? Lies: "De voorzieningen zijn erg goed, zoals het overdekte en verwarmde zwembad en het animatieteam dat de jeugd altijd weer flink bezig houdt. De camping is ook met z'n tijd meegegaan. De sanitairgebouwen zijn vernieuwd, het restaurant is gemoderniseerd, er is wifi. En omdat wij op deze camping komen sinds 1990, voelt het voor ons natuurlijk erg vertrouwd. We houden van de gemoedelijkheid. Zo vriendelijk als we lang geleden al ontvangen werden door de campingbeheerders, zo is het nog steeds. We genieten daarnaast van de vele contacten met medekampeerders. Af en toe drinken we gezellig samen koffie. In het voorjaar gaan we altijd eens per maand met de andere campinggasten eten in het campingrestaurant waar dan altijd een heerlijk kipgerecht wordt gemaakt. Ook de barbecue staat op het programma, en dineren in Duitsland. En we hebben in de kantine vaak feest gevierd tot 03.00 uur 's nachts! We hebben ongelooflijk gelachen toen vijf campinggasten van 40+ als Chippendales optraden voor een jarige campingmedewerkster. Ook het blotevoetenpad lopen op camping Auf Kengert met alle familie

en kennissen was lachen, gieren, brullen."

Hoe is Luxemburg in vergelijking met andere vakantie landen? Lies: "We zijn ook wel in andere landen geweest: in Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Monaco en Andorra. Soms voor het weer en ook wel om eens een andere cultuur te ervaren. Maar nergens vind je zo veel



rust en stilte als in Luxemburg. Er is geen gejaag en gestress, ieder wacht op zijn beurt. In het verkeer houden mensen zich aan de snelheid en stoppen mensen ook echt voor overstekende voetgangers bij een zebrapad... Bovendien kun je ontzettend veel ondernemen. Maak een van de gevarieerde wandelingen of fietstochten, neem de kabelbaan in Vianden, bezoek de



vliedertuin of ga ballonvaren." Gerrit: "Het is zo'n heerlijk land. Erg jammer dat ons koningshuis in de tijd van Koning Willem III het erfrecht op Luxemburg heeft verloren!"

dit portret  
wordt u aangeboden door



HET KASTEEL VAN LAROCLETTE  
INFO EN BOEKINGEN : 83 74 97 OF CHATEAULAROCLETTE@PT.LU  
[www.larochette.eu](http://www.larochette.eu)

kamperen in Luxemburg houdt je jong!