

in Enscherange



huis op de heuvel met het veld hiervoor. Waar nu kampeerders staan, daar liepen toen vooral koeien. Ik kwam hier voor het eerst met mijn ouders in 1982 en heb het hier zien uitgroeien. Mijn vader hielp mee met de bouw van het bruggetje zodat nu twee gedeeltes van de camping in verbinding staan. Hij leeft niet meer, maar mijn moeder is dit jaar nog hier geweest. Zelf



heb ik ook veel meegewerkt op de camping. Sinds een jaar of tien zijn we aangesloten op het water en riool. Verder hebben we met een paar campinggasten speeltoestellen aangeschaft en tien jaar achtereen barbecues georganiseerd waarvan we de winst schonken aan een Luxemburgse organisatie voor gehandicapte kinderen."

Ron voelt zich hier duidelijk thuis: "Ik voel me soms net een mede-eigenaar. We hebben hier ook bijzondere dingen meegemaakt. Onze kinderen hebben hier bijvoorbeeld leren fietsen. Inmiddels vermaken ze zichzelf. En om de paar dagen maken we een uitstapje. Je kunt hier mooi wandelen vanaf de camping en mountainbikes huren, de waterval van Coo (in België) bekijken, door een grottenstelsel van een voormalige kopermijn wandelen, of naar het stuwmeer van Esch-sur-Sûre waar je kunt zwemmen, kanoën en waterfietsen. En volgende week gaan we naar het vuurwerk kijken bij het kasteel van Vianden. Maar je hoeft niet weg, want ook op de camping is het anders dan thuis, je leeft heel veel buiten. We kijken uit op

een speelveldje, het is erg leuk om de kleintjes te zien genieten. En zoals mijn vader vroeger al spelletjes organiseerde, zo heb ik wel eens een speurtocht uitgezet. Maar ook de rust is hier heerlijk, 's avonds is het zo stil dat je alleen het ruisen van de wind hoort, dat kennen we niet meer in de Randstad. Het is ook heel veilig, ik sluit nooit mijn stacaravan af als ik bijvoorbeeld een dagje op stap ga."

Hoe zit het met het weer in Luxemburg? Ron: "Het klimaat heb ik altijd heerlijk gevonden, het is niet te heet en niet te koud. Als het eens minder goed weer is, dan vermaken we ons met kaarten en we hebben ook satelliettelevisie en wifi." Op



deze wat bewolkte dag gaat ineens de zon schijnen en is de temperatuur snel weer aangenaam. Mary: "In Ettelbrück kun je lekker ijs eten. Hmm, dat zouden we best eens.." Ze kan haar zin niet afmaken of de kinderen staan al bij de deur..